

manif. Ard. - Paradiso 27/1/85
(Banderijn Chans)

STELLINGNAME

Wij zijn verbonden met de hongerstakers en de strijd die zij voeren, en om dit geen loze kreet te laten zijn, zullen we meer moeten doen dan ze risicoloos humanitair te ondersteunen.

Onze eigen achtergronden en activiteiten kunnen daar een basis voor zijn. Velen van ons zijn de afgelopen jaren hier in Nederland in bewegingen of in beweginkjes bezig geweest.

De vrouwenbeweging, kraakbeweging, anti-militarisme, groepen tegen racisme, fascisme, seksisme, anti-kernenergie beweging, groepen tegen homo-onderdrukking, anti-apartheid en vele andere groepen waren levendige werelden. We kwamen elkaar tegen om samen te wonen, actie te voeren, te discussiëren, feest te vieren enz. De solidariteit die je in je eigen groepen vond, was inspiratie om door te gaan met een strijd tegen alle structuren, wetten, regels, normen die ons zo in de weg staan, die ons ondraaglijk inperken.

De reacties die we over ons heen kregen van de kant van autoriteiten op alle nivo's was niet mis te verstaan: pogingen tot inkapselen, marginaliseren, en kriminaliseren werden ons deel. Vaak succesvol om ons van elkaar te vervreemden. Wie hielpen ze vaak nog een handje door te veel oog te hebben voor alleen onze eigen standpunten en te weinig voor die van anderen: en dus voor het gezamenlijk perspectief.

Wij leerden de hypokrisie van de macht, de parlementaire democratie van Den Haag en de gemeenten kennen: zij luisterden niet naar argumenten. Zij pakten ons aan met alle geweld. M.E., stillen, anti-terreurbrigades en veiligheidsdiensten werden op ons losgelaten.

We hielden iets over van de kracht van onze eigen acties, de eigen ontwikkelingen die wij doormaakten, die ons nu ook hierheen brengen.

Onze solidariteit met de hongerstakers en andere politieke gevangenen in de wereld is daarom een aanzet tot breder verzet.

Tegen het imperialisme van "onze" westerse wereld en haar machtige instituties. Zowel politiek-economies (het IMF) als militair (de NATO) wordt aan andere landen en volken de westerse ideologie opgedrongen.

De NATO en het IMF gaan, gesteund door de belanghebbende regeringen, onverminderd door met hun politiek van exploitatie van de Derde Wereld en het opvoeren van de internationale spanning.

Maar zij kunnen dat alleen als zij ook in de westerse landen zélf hun machtsbasis weten veilig te stellen.

Daarom zijn zij uit op beheersing van de politieke identiteit van mensen.
Daarom is de repressie van staten tegen hun tegenstanders genadeloos.
De meerderheid van een bevolking moet worden overtuigd van de belangen van enkelen.

Wij zien de gevangenisituatie van vele sociaal-revolutionairen dan ook als een internationaal gekoördineerd beleid om actieve tegenstanders de mond te snoeren.

Isolatie is hierin regel: de geaksepteerde martelmethode in de westerse wereld.

Wij konstateren dat de nederlandse situatie een onderdeel is van dit internationale imperialistische systeem.

Wij hebben dat systeem uitgedaagd en leren kennen.

Wij realiseren ons dat, als wij willen blijven leven zoals we leven, onze "vrijheid" willen behouden en onze mogelijkheden willen vergroten, wij ons zullen moeten organiseren en verzetten.

HIER EN NU.